

september 2014 - nr 366



## Kijker nr 366 – september 2014

Bij de vijf natste zomers sinds de start van de waarnemingen. Dat zegt genoeg over de zomer van 2014. Ons echt eens doorverwarmen aan een zomerzonneke was er dit jaar veel te weinig bij. Vol verwachting dan maar uitkijken naar het volgende seizoen zeker? Gelukkig brengt elk nieuw seizoen iets warmes en gezelligs. Zo ook ons KWB seizoen dat uit de startblokken schiet.

Naar gewoonte trachten we voor de nodige variatie te zorgen in ons programma maar telkens weer met dezelfde rode draad: voor sfeer en gezelligheid, een welverdiende ...

In september verkennen we eerst de streek rond Ieper met de talrijke herinneringen aan WOI. Naast klassiekers als onze dropping en de start van de kooklessen, is er dit jaar bijzondere aandacht voor het milieu met de GSM inzamelactie. Van de lange en hopelijk heldere nachten maken we gebruik om een avondje naar maan en sterren te kijken.

In het voorjaar brengen we een bedrijfsbezoek aan Audi Vorst.

Wie er in 2012 bij was herinnert zich vast nog onze ontbijtwandeling in onze polders – toen nog in volle aanleg. Straks zijn we drie jaar later, zijn de werken bijna beëindigd en heeft de natuur zich verder kunnen ontwikkelen. Dit vraagt om een nieuwe verkenning van dit nabije natuurgebied.

En als klap op de vuurpijl plannen we op 1 mei een pop up bioscoop.

Onbekend en vaak onbemind, verkennen we bij de start van de volgende zomer Bergen (Mons).

Maak gebruik van de flyer om de verschillende datums in je agenda te blokkeren.

Tot op een van onze volgende activiteiten.

# Agenda

Zaterdag	20 september	Daguitstap in de Westhoek
Donderdag	2 oktober	Startvergadering kooklessen
Vrijdag	10 oktober	Dropping
Vrijdag	14 november	Toneel
Zaterdag	29 november	Ieder kind een sint

## Nieuws uit onze vereniging

Op 23 augustus zijn KWB-lid Bjorn Van Eygen en Katrien Cornu in het huwelijk getreden. Proficiat namens het bestuur van KWB Bazel.

## Zondag 14 juni: Garageverkoop

Bijna een jaar geleden werd er bij de planning van de verschillende KWB- en Femma afdelingen van Groot-Kruike de vraag gesteld of het mogelijk was om een garageverkoop te organiseren. Om niet in elkaars vaarwater te zitten, of beter gezegd: in elkaars garage, werden de koppen van de verschillende afdelingen bij elkaar gestoken.

Al gauw werd er de afspraak gemaakt dat alle afdelingen van KWB en Femma van Groot-Kruike samen in dit avontuur zouden stappen, een unicum in onze geschiedenis! Bij een natje en een droogje (vooral dat natje was zeer belangrijk) werden 7 en 14 juni in onze agenda aangekruist om zo Groot-Kruike op de kaart te zetten.

Op deze twee dagen werden bijna 200 garages, opritten en voortuinen opgesteld voor het grote publiek.

Buren smeeden samen plannen en eventuele kopers konden kennismaken met ongekende straten, pleintjes of stegen met als doel, dat ene unieke stuk op de kop te kunnen tikken.

Een eerste gezamenlijke garageverkoop was geboren.

Het is dankzij de logistieke steun van de gemeente, dankzij de financiële steun

van een plaatselijke sponsor, dankzij de inzet én de nieuwe ontstane vriendschappen tussen de besturen van KWB en Femma van Groot-Kruibeke, dankzij de deelname van onze mini-ondernemers én het inschrijvingsgeld dat zij betaalden én dankzij de vrijwillige bijdrage van de kopers dat wij een goed doel kunnen ondersteunen met name: Kijk ook even op hun website: [www.cliniclowns.be](http://www.cliniclowns.be) Wij zijn dan ook blij dat we hen in hun jubileumjaar van 20 jarig bestaan een financiële bijdrage mogen aanbieden van €900,00. Wij zijn er van overtuigd dat dit vele kinderen ten goede komt en naar we vernomen heb mogen 45 kinderen met dit geld een bezoekje van hen verwachten.



Nogmaals bedankt aan de deelnemers en zet zaterdag 27 juni 2014 maar al in jullie agenda. De tweede editie zal georganiseerd worden in de 3 gemeenten te samen, hopelijk met meer dan 200 deelnemers.....



## **Bazel Parkt, 28 augustus**

Toen we (intussen al bijna 10 jaar geleden) begonnen te plannen met in de bedoeling “iets met muziek in Bazel” zagen we letterlijk en figuurlijk de donkere wolken al hangen: veel regenval kort voor het evenement zou een ramp zijn om alles klaar te zetten en slecht weer op het moment dat de mensen hun schoenen zouden moeten aantrekken om te vertrekken is nefast voor het aantal bezoekers. Dit jaar was wat dat betreft dubbel-leuk, want we hebben van beide mogen proeven.

De hoeveelheid regen die er de maandag en dinsdag voor Bazel Parkt viel was fenomenaal. Nooit geziene hoeveelheden water stroomden over “onze” weide en bleven maar komen. Maandagavond wordt meestal begonnen met wat leveringen, maar de man van de WC-wagens zag dat terecht niet zitten en zou ook dinsdag forfait geven. De gezichten van de vrijwilligers die dinsdag avond op het terrein stonden om aan de job te beginnen spraken boekdelen. Terug naar af jongens ... Woensdag morgen: zon! Niemand snapte waar die vandaan kwam maar begon aan de job in een stralend weertje. Het ging niet helemaal probleemloos, maar alles kon toch min of meer op zijn bedoelde plaats gezet worden tegen donderdag 19 uur. En toen ... en toen kwam er regen op nog zo'n moment dat we het echt kunnen missen: net op het moment dat de eerste, rustige, muziek van Lova Lova galmde begon het flink te druppelen. Aan en af tot ongeveer half tien. Dat er veel wegblijvers zouden zijn was dadelijk duidelijk.

Ook goed nieuws? Ja hoor! De sponsors genoten intussen van hun aperitief annex diner in de kasteelkelder (die hebben zelfs van geen regen geweten) en de toch nog 1800 mensen die wél kwamen opdagen hebben een reuze avond beleefd. OK, die schoenen waren vuil, maar het pakket dat ze kregen voorgeschoteld was nog nooit zo compleet. Na de intimistische muziek van Lova Lova (met zanger en muzikant van Bazel!) was er de Rockabilly van Moonshine Reunion. Het Antwerpse “Dynamo Zjoss” probeerde met opzweepende Balkan muziek de voeten uit de modder te krijgen en tenslotte was er een bijzonder trouwe kopie van The Doors: de groep Hollywood Bowl uit Wallonië.



Hier zou het vroeger mee opgehouden hebben, maar we hebben intussen geleerd dat we de stiltes moeten opvullen, ondanks het feit dat de voornaamste reden om te komen heel eenvoudig is: je wil gewoon die vrienden en kennissen van Krui-beke nog eens terugzien na de zomer (of wat een zomer had moeten zijn).



De stiltes waren opgevuld met onder andere een prachtige act voor de kleintjes. *Lancelot* is de naam van de attractie die de kids op een “handmade” paardenmolentje zet met wat middeleeuwse attributen. Met het kasteel op de achtergrond kon het niet authentieker zijn. Ten aanval!

Door pech moest een andere attractie afzeggen, maar *Circus Houtchachov* was een leuke vervanger, die jammer genoeg hun voorstelling moest inkorten door ... juist: de regen!

Op deze manier werden alle stiltes tussen de optredens opgevuld. Maar we hadden nog meer in petto. Het “tuig” met de lange leren jassen dat sommigen op de toegangsweg al hadden gezien (en gehoord) kwamen ook het podium nog eens onveilig maken. De jongens van *Heavy Hoempa* brengen enkel zware metal rock op blaasinstrumenten en dat met verve!



In ‘t laat hadden we zelfs nog een paaldanseres die een mooie (ja hoor, deftige) act kwam brengen. Te veel voor onze ogen en oren, denk je, maar het is nog niet gedaan!





De gekke meneer van “Ron Jaluai” had ons beloofd om onze weide om te toveren in een sprookjesachtige omgeving en maakte die belofte waar. Met wat olielampen en meer bellen dan dat we in de voorbije dagen regendruppels hadden gehad stond iedereen met de mond open naar de lucht te staren. Wie het speciale briljetje daarbovenop op de neus kreeg was helemaal weg.

De editie van 2014 zullen we ons herinneren als die met de meest ongelukkige én overvloedige regenval, maar ook als een met een fantastische sfeer. De muziek werd door sommigen beschreven als de beste van alle edities en alle extra's verzachtten de last van de alom aanwezige modder.



Rest ons iedereen te bedanken die heeft mee geholpen, de tappers en doorgevers en stewards en ... Maar vergeten we ook niet de minder zichtbare werkpaarden die het dit jaar echt hebben moeten kunnen: degene die opbouwen en opruimen. Dat was hard labeur. Bedankt iedereen en hopelijk tot volgend jaar!

# Daguitstap in de Westhoek: 20 september

## Speuren naar sporen van de Eerste Wereldoorlog

De inschrijvingen hiervoor zijn eigenlijk afgesloten, maar indien je nog interesse hebt in deze busreis, gelieve dan contact te nemen met Ernst of Luc (zie verder). We bezoeken Essex Farm Cemetery en de verbandpost waar John McCrae werkte. Deze Canadese dokter schreef het beroemde gedicht In Flanders Fields. We nemen ook een kijkje in Yorkshire Trench en Dugout, een loopgraaf. Vervolgens bezoeken we de Duitse begraafplaats in Langemark en gaat het naar de grootste Britse dodenakker, Tyne Cot Cemetery in Passendale, waar we ook langsgaan in het bezoekerscentrum. Via frontgemeente Zonnebeke rijden we langs de Franse begraafplaats Charles de Potyze en keren we terug naar Ieper. Verdere info bij [ernst.plaetinck@skynet.be](mailto:ernst.plaetinck@skynet.be) of [luc.van.elsen@telenet.be](mailto:luc.van.elsen@telenet.be) of op telefoonnummer 0485 67 46 13

## Donderdag 2 oktober: startvergadering kooklessen

Onze kooklessen starten pas later op het jaar maar de afspraken worden reeds gemaakt op 2 oktober. Heb je interesse geef dan een seintje aan Erik ([erik@deroeck.me](mailto:erik@deroeck.me)), Dirk ([dirklyssens@skynet.be](mailto:dirklyssens@skynet.be)) of Luc ([luc.van.elsen@telenet.be](mailto:luc.van.elsen@telenet.be)). Ook indien je die avond niet kan komen is het belangrijk om iets te laten weten, want die avond worden de ploegen ingedeeld en worden data vastgelegd.



*Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661  
BIC: GKCCBEBB  
p.a. Luc Vloemans  
Rupelmondestraat 219  
9150 Bazel*